

# ÅH, KOM OG SLIK MIN STØVLEHÆL

Tekst: Niels Brunse

Fra musicalen "Hofskandalen"

Musik: Bent Fabricius-Bjerre

♩ = 220



En kvin - de ved, hvad krop - pen kan, me - get bed - re end en mand. Ta'r hun sig hvad  
I tro' - de jeg var gemt og glem, ih hvor var det dog be - kvemt. Før I ti - er



hun kan få, er man - den stå - et af. Der bor en sund og ær - lig lyst i hjer - tet bag et kvin - de - bryst;  
mig i - hjel, så se dog på jer selv! I - mel - lem dem, der smed mig ud med sto - re ord om dyd og Gud,



mænd har brug for bod og bøn, de er det sva - ge køn! Det' mæn - de - ne der sy - nes det er spæn - den - de at  
er der folk, man of - te ser i et be - stemt kvar - ter, hvor lu - der - ne de kig - ger ud af ru - der - ne og



gem - me de - res lys - ter un - der straf og skyld og skam; for - kyn - der - ne, der him - ler op om  
fis - ker ef - ter kun - der, der vil kø - be sig lidt krop; og stod - der - ne, de luk - ker ba - re



syn - der - ne, de tæn - ker kun på én ting, og hold kæft, hvor den er klam! I vil ha' li - den -  
skod - der - ne og tror at in - gen ser dem, når de knap - per gyl - pen op. Og tit er det en



skab for - budt og nø - jes med et spur - ve - put; from - hed dyd og fin - kul - tur gør kær - lig - he - den sur! I  
stands - per - son med høj mo - ral og rel' - gi - on; gid vi snart ku' bli - ve fri for je - res hyk - le - ri! I



tæn - ker på kød når I ta - ler om sjæl; åh, kom og slik min  
tæn - ker på kød når I ta - ler om sjæl; åh, kom og slik min



støv - le - hæl! støv - le - hæl.